

Het Harvest Aspirantenplan

Onderzoek heeft uitgewezen dat meer dan 80% van het aantal bekeerlingen kennis heeft gemaakt met het evangelie door familie, vrienden, kennissen of collega's. M.a.w. we moeten het dus vooral hebben van onze persoonlijke begeleiding en relatie met mensen.

Jezus Christus zelf roept ons op om Zijn getuigen te zijn en mensen tot discipelen van Hem te maken. Hiervoor is in de beginfase, net zoals bij een pasgeboren baby, extra veel zorg en aandacht nodig, zodat het kind sterk kan worden en kan groeien tot zelfstandigheid.

Om hier zo goed mogelijk gehoor aan te geven hebben wij binnen Harvest dit stappenplan ontwikkeld om als leidraad en stimulans te dienen. Het Aspirantenplan bestaat uit de volgende fasen:

1. Gebedsfase

- Vraag God om iemand 'op je hart te leggen', waarvoor je kunt bidden.
- Bid dat God 'deuren' opent om het Goede Nieuws aan de aspirant te kunnen vertellen.

2. Oriënterende fase

- Maakt het Evangelie aan de aspirant bekend door te geven (b.v. presentje) en te dienen (b.v. uitnodigen om te eten).
- Geef je aspirant een Johannes evangelie mee.
- Mensen die na een eerste gesprek helemaal niet geïnteresseerd zijn, gaan dus niet door na fase 3. Begin dus weer bij fase 1.

Opmerkingen:

In deze fase is het belangrijk dat je weet wat het Evangelie inhoudt. Het beste is om dit vanuit je persoonlijke getuigenis te doen. Schrijf voor jezelf de antwoorden op de volgende vragen op:

1. Hoe was ik vroeger?
2. Hoe heb ik Christus leren kennen?
3. Wat is er daarna veranderd?

Weet hoe je bij je aspirant ingang kunt vinden:

- Is hij/zij open voor een directe benadering?
- Is er ingang via zijn/haar nood, een ziekte, kinderen, de sportclub, enz?
- Is hij/zij eenzaam en kan ik hem/haar daarin tegemoet komen?

Weet wat je aspirant nodig heeft:

- Hij/zij heeft Christus nodig want hij/zij is anders verloren.
- Hij/zij heeft vergeving, genezing, liefde en geborgenheid nodig.
- Hij/zij heeft verlossing van verslavingen en gebondenheden nodig.

- Wees ervan bewust dat die ander meestal de noodzaak zelf niet inziet.

3. Interesse fase

- Als de aspirant n.a.v. je getuigenis interesse blijft tonen, is het goed om over te gaan tot een nadere verdieping door samen het boekje "De Beste Keus Ooit" van David de Vos door te nemen. Dit door bijv. elke dag/week een hoofdstuk te bespreken a.d.h.v. de volgende vragen:

1. Wat is je positie t.o.v. God? Weet je zeker dat je gered bent? Ken je Hem?
2. Waarom kan je, ondanks dat Jezus Zijn leven voor je gaf, toch naar de hel gaan?
3. Hoe geef je je leven aan Jezus?
4. Wat gebeurt er als je je leven aan Jezus geeft?
5. Wat gebeurt er als je opnieuw wordt geboren?
6. Uit welke drie delen bestaat een mens?
7. Waarom is het belangrijk te weten dat we uit geest, ziel en lichaam bestaan?
8. Wat is het evangelie?
9. Wat moet je doen bij twijfel?
10. Zijn je verlangens gewijzigd sinds je tot bekering kwam?
11. Wat is de drietrap van bekering?
12. Waarvoor is de doop?
13. Waarvoor is de doop in Heilige Geest?
14. Moet je het voelen als de Heilige Geest over je komt?
15. Welke bewijzen zijn er dat je vervuld bent met de Heilige Geest?

4. Harvest time!

- Je aspirant tot de Heer leiden
- Evt. uitnodigen naar je celgroep, huiskerk of dienst

5. Nazorgfase

- Gedurende 40 dagen intensief contact op nahouden. Bij voorkeur dagelijks.
- Het contact kan telefonisch, als de 'pasgeborene' maar gestimuleerd wordt om te bidden, het Woord te lezen en naar de diensten te komen. Desnoods zorg dragen dat je aspirant gehaald en gebracht wordt naar de verschillende diensten.

Wij bidden dat Gods zalving je bekwaamt in het begeleiden van vele aspiranten van fase 1 naar fase 5. Gods Geest werkt in en door je heen wanneer je met hen spreekt. Aarzel niet te vragen om voor hen te bidden, ze de handen op te leggen als ze ziek zijn, en te profeteren wanneer Gods Geest dat aangeeft.

Succes, wijsheid en vrede!

Harvest Ministries



Harvest Ministries

Één Woord van
God kan uw
leven voor
altijd
veranderen

www.harvestministries.nl

Het Harvest
Aspirantenplan

Elke taal, stad of natie voor Koning Jezus, de Gezalfde!

Habakuk 2:14